



נייר עמדה - פורום ההייטק לישראל קורא שלא לקצץ בתקציב החינוך הממלכתי

פורום ההייטק למען ישראל הפועל לקידום נושאי הליבה החינויים למדינת ישראל והמורכב ממנכ"לים.ות ומנהלים.ות בכירים.ות, יזמים.ות, חוקרים.ות, מדענים.ות ומשקיעים.ות, קורא לממשלת ישראל שלא לקצץ בתקציב החינוך הממלכתי, לקיים את התחייבותיה כלפי המורים ושלא להפריט את מערכת החינוך.

השקעה בחינוך חיונית עבור אומת הסטארט-אפ ניישן ממספר סיבות:

כוח עבודה מיומן: השכלה מספקת את הכישורים והידע הדרושים ליחידים כדי לתרום ביעילות לכוח העבודה. במדינת סטארט-אפ ניישן, שבה חדשנות ויצירתיות הם מניעים מרכזיים לצמיחה כלכלית, כוח עבודה מיומן חיוני להצלחתם של סטארט-אפים.

חדשנות ויצירתיות: חינוך מטפח חדשנות ויצירתיות על ידי ציוד אנשים בחשיבה ביקורתית, פתרון בעיות ומיומנויות אנליטיות. סטארטאפים משגשגים באקו סיסטם של חדשנות ואוכלוסיה משכילה נוטה לייצר רעיונות ופתרונות חדשים לאתגרים.

חשיבה יזמית: חינוך מחדיר חשיבה יזמית לאנשים, לעודד אותם לקחת סיכונים, לחשוב מחוץ לקופסה ולרדוף אחר הזדמנויות. הלך הרוח הזה חיוני להצלחתם של סטארטאפים, שכן יזמות כרוכה לרוב בהתגברות על מכשולים וניווט בסביבות ללא ודאות.

גישה לכישרונות: סטארטאפים דורשים מגוון רחב של כישרונות על פני דיסציפלינות שונות, כולל טכנולוגיה, שיווק, פיננסים וניהול. על ידי השקעה בחינוך, אומת הסטארט אפ יכולה לטפח מאגר של כישרונות שסטארט אפים יכולים לנצל, ולאפשר להם לגייס עובדים מיומנים שיכולים לתרום לצמיחתם ולהצלחתם.

צמיחה כלכלית: חינוך קשור קשר הדוק לצמיחה ולפיתוח כלכלי. לאוכלוסייה משכילה יש סיכוי גבוה יותר להשתתף בכלכלה, להרוויח הכנסה גבוהה יותר ולתרום לשגשוג הכולל. על ידי השקעה בחינוך, אומת הסטארט אפ יכולה ליצור את התנאים לצמיחה כלכלית בת קיימא ותחרותיות בשוק העולמי.



משיכת השקעות: המשקיעים נוטים להשקיע במערכות אקולוגיות של סטארט-אפים בעלות כוח עבודה משכיל ותשתית חינוכית חזקה. חינוך מאותת למשקיעים שכוח העבודה מסוגל להניע חדשנות ולבצע רעיונות עסקיים ביעילות.

לסיכום, השקעה בחינוך הינה חיונית לבניית אומת סטארט-אפ ניישן משגשגת על ידי טיפוח כוח עבודה מיומן, קידום חדשנות ויצירתיות, טיפוח חשיבה יזמית, מתן גישה לכישרונות, הנעת צמיחה כלכלית ומשיכת השקעות.

הפרטת מערכת החינוך לעמותות פרטיות, לא כל שכן עמותות פוליטיות לא מפוקחות וללא לימודי ליבה, דינה דור של בורים חסרי השכלה, ללא כושר השתכרות ואשר תלויים בקצבאות המדינה ועל כן יש להשקיע תקציבים בחינוך ממלכתי מפוקח ומדווח על פי עקרונות בקרה ברורים למען חינוך שוויוני ואיכותי.

על פי דו"ח של ה-OECD, שסקר מדדים בתחום החינוך ב-38 חברות הארגון, עולה כי בשנת 2020 הוצאה הממשלתית על החינוך הציבורי בישראל עמדה על 8,865 דולרים לשנה, בעוד הממוצע עמד על 10,949 דולרים.

עוד מעלה הדו"ח כי החלוקה בין השקעה ממשלתית בחינוך פרטי לבין השקעה שונה בחינוך ציבורי גם היא שונה בתכלית מממוצע ה-OECD. לפי הדו"ח, בעוד מדינות הארגון השקיעו בממוצע 41% מהתקציב פר תלמיד בחינוך הפרטי, בישראל הנתון עמד על כ-52%. בישראל, נציין, מרבית מוסדות החינוך הפרטי משתייכים לזרם החינוך החרדי.

יצוין כי החסם העיקרי להתפתחות ענף ההייטק, מנוע הצמיחה העיקרי של ישראל, הינו המחסור בכוח אדם מיומן, מקצועי ויצרתי. בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, שיעור בוגרי התארים המתקדמים בתחומי המדעים וההנדסה בישראל נמוך ונמצא במגמת ירידה. בשנים האחרונות חל אמנם גידול בשיעור המתקבלים ללימודי תואר ראשון במקצועות אלו ובשיעור המסיימים, אולם אין זה ודאי שמגמה זו תימשך, ללא הרחבת התשתית הפיזית והאנושית שתאפשר קליטה של סטודנטים נוספים.

לאור הירידה בציון הפסיכומטרי הממוצע של המתקבלים ללימודים אקדמיים במדעים והנדסה, ייתכן שצוואר הבקבוק של עובדים מתאימים לענף ההייטק נמצא דווקא במערכת החינוך.

ההישגים הנמוכים של תלמידי ישראל במבחנים הבינלאומיים מצביעים על כך שנדרש שיפור מהותי באיכות ההשכלה המוענקת לילדי ישראל בכל השלבים של מערכת החינוך¹. יצוין כי מרבית הבנים החרדים אינם לומדים את החומרים הרלוונטיים ואינם משתתפים במבחנים ולכן דינם אובדן כושר השתכרות ואי השתלבות בחברה הישראלית.



¹ https://shoresh.institute/index_heb.html

שיעור התלמידים הנכשלים בתחומי ליבה במדינות המפותחות

ממוצע אחוז התלמידים הנמצאים מתחת לרמה 2 במתמטיקה, מדע וקריאה PISA 2022

משרד החינוך, המדע והטכנולוגיה



יתרה מכך, לאחר מספר שנים מאתגרות עם מגיפה עולמית ומלחמה בישראל, בהן הילדים התמודדו ועדיין מתמודדים עם קשיים רגשיים, ראוי כי כל המעורבים יעשו כל מאמץ כדי למנוע עיצומים הפוגעים בראש ובראשונה בילדים ובילדות.

לאור האמור, פורום ההייטק למען ישראל קורא לכלל נבחרי הציבור לגלות מנהיגות שלא לקצץ בתקציב החינוך הממלכתי, לקיים את התחייבויות הממשלה כלפי המורים ושלא להפריט את מערכת החינוך. אנו מצפים מנבחרי העם לפעול בממלכתיות למען הלכידות החברתית ובטחונה של ישראל דורות קדימה.

פורום ההייטק למען ישראל בכנסת

העתק:

ראש הממשלה בנימין נתניהו
שר החינוך - יואב קיש
שרים בקבינט - בני גנץ וגדי אייזנקוט